

## KORT NIEUWS



De naam alleen al doet je verlangen naar een vakantie in Frankrijk. Maar de Franse Lente is gewoon gehuisvest aan het Boterdiep in Zuidwolde tegenover de brug. Vera Verhagen is de drijvende kracht achter dit bedrijf waar lessen Frans worden verzorgd.

Op haar website schrijft ze dat ze de Franse taal van haar francofiële ouders met de paplepel kreeg ingegoten. Ze heeft er nooit meer genoeg van gekregen. Na haar studie Romaanse Talen en Cultuur in Groningen wilde ze aanvankelijk het reguliere onderwijs in. Maar na een paar maanden stage te hebben gelopen, werd het haar duidelijk dat ze in het schoolsysteem niet gelukkig zou worden.

### De stap

Maar toch, het overdragen van Frans en de Franse cultuur was waar ze plezier in had en wat ze wilde voortzetten. Zou ze voor zichzelf kunnen beginnen? Was er met de Franse taal wel brood te verdienen? Met enige aarzeling, maar gestimuleerd door haar vriend, nam ze in 2013 de stap en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. De Franse Lente was begonnen. En tegen de verwachtingen van sceptische deskundigen in begon het te lopen.

### Een flexibel systeem

Ze heeft nu tientallen cursisten. Sommigen krijgen privélessen, anderen volgen groepslessen. Ook geeft ze bijlessen aan examenkandidaten. In het verleden organiseerde ze voor liefhebbers verdiepende cursussen Frans in het zuiden van Frankrijk. Misschien gaat ze dat in de toekomst weer doen. In haar leslokaal kan ze voldoende corona-afstand houden maar wie dat wil, kan ook via Skype lessen volgen. Om het flexibel te houden, gebruikt ze knipkaarten die ook overgedragen of cadeau gedaan kunnen worden.

Haar nieuwste initiatief is een wekelijkse cursus Frans in De Kern in Zuidwolde. Ze hoopt die in januari te beginnen voor zowel beginners als gevorderden. Meer informatie nodig? Kijk op haar website: <https://www.franseleme.nl>

### Kort nieuws over de Middeleeuwse Kerk

De Stichting Oude Groninger Kerken beheert sinds jaar en dag de Middeleeuwse Kerk aan het Boterdiep, Zuidwolde. Een kleine club van mensen uit het dorp onderhoudt de kerk met zorg en aandacht en stelt haar beschikbaar voor bruiloften, kleine concerten enz. Hoewel alle activiteiten nog stil liggen in verband met het welbekende virus, zullen er, naar we hopen, in het komende jaar vast weer mooie activiteiten plaats gaan vinden. Maar... de club kan wel wat vers bloed gebruiken en is op zoek naar een voorzitter, danwel secretaris, en een penningmeester. Ook zou het fijn zijn wanneer er op meer mensen een beroep kan worden gedaan bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten in de kerk. Eventuele betrokkenheid vraagt niet veel tijd. Er wordt alleen vergaderd wanneer het strikt noodzakelijk is. Ondersteuning van activiteiten is een paar keer per jaar. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Achterbosch ([paulachterbosch@gmail.com](mailto:paulachterbosch@gmail.com)).



Beste lezer,

Wij, als redactie van Boeskoolnijs, dragen op geheel vrijwillige basis ons steentje bij aan het prachtige Boeskoolnijs. We doen er dan ook alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Helaas ontkomt Boeskoolnijs niet aan stijgende kosten. Om het mooie Boeskoolnijs te kunnen blijven uitgeven is het noodzakelijk om het abonnementsgeld in het nieuwe jaar met € 2,50 te verhogen.

Met ingang van 2021 zal het abonnementsgeld € 15,00 per jaar bedragen.

Wij kijken er naar uit om een prachtig Boeskoolnijs te blijven maken!  
Zo hopen wij dan ook in het nieuwe jaar op uw blijvende steun.

Hartelijke groet,  
De redactie